

Gudstjenesteplan for Åstrup kirke

15. juni	4. 2.e.trin	10.30
22. juni	5. s.e.trin	9.00
29. juni	6. s.e.trin	10.30 GL-J
6. juli	7. s.e.trin	ingen
13. juli	8. s.e.trin	10.30
20. juli	9. s.e.trin	ingen
27. juli	10. s.e.trin	10.30
3. august	11. s.e.trin	ingen
10. august	12. s.e.trin	9.00 GL-J
17. august	13. s.e.trin	ingen
24. august	14. s.e.trin	10.30
31. august	15. s.e.trin	9.00
7. september	16. s.e.trin	ingen

Der kører kirkebil til gudstjenester kl. 10.30 ved henvendelse til:
Glejbjerg Taxi: 75 19 53 00

Ferie og fri-weekend

Jeg har fri-weekend den 28.-29. juni og sommerferie fra den 28. juli til og med den 17. august. Embedet varetages af Grethe Lyndby Jensen, Lindknud tlf.: 75 38 80 31

Præsten står altid til rådighed for en personlig samtale, sygebesøg eller lignende. Ønsker du selv besøg, eller kender du nogen, som gerne vil have et besøg, så giv mig venligst besked om det.

Merethe Kristensen

Kirkelig vejviser:

Sognepræst: Merethe Jørgensen
Borberggade 122, 6752 Glejbjerg.
Tlf. 75 19 80 32
e-mail: mejn@km.dk
(træffes ikke mandage)

Graver Per Mortensen
Figgenvej 6
6640 Lunderskov
Tlf. 75 58 50 47

Åstrup kirkegård.
Tlf. 75 19 84 12
Træffetid hverdage mellem 8.00 - 16.00

Menighedsrådsformand:
Peder Chr. Ottosen,
Vester Terplingvej 8, 6752 Glejbjerg.
Tlf. 75 19 81 97.

Kirkeværge: Vera Nielsen
Øster Åstrupvej 8, 6752 Glejbjerg
Tlf. 75 19 81 54



Stof til næste kirkeblad

Stof til næste kirkeblad skal indleveres i præstegården, senest 20. august 2008

Åstrup Menighedsråd

Kirkebladet

udgives af Åstrup Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:
Merethe Jørgensen
Trykning: Minitryk.

Fold venligst selv



Kirkebladet

for Aastrup Sogn

Årg. 10 Nr. 40 Juni 2008

Gør-det-selv-kirken

Hans Ravn Iversen, der er lektor ved det teologiske fakultet på Københavns Universitet, blev en gang ringet op af en journalist, der ville vide, hvordan det kunne være at landet ca 2000 præster ikke kunne få folk til at gå lidt mere i kirke. Dertil svarede Hans Ravn Iversen, at det kunne de ikke, fordi kristendommen i bund og grund er en "gør-det-selv" religion. Du skal selv gøre det! Du skal selv gå i kirke, der er ingen der kan gøre det for dig. Du skal også selv bede fader-vor. Der er måske nogen der gør det med dig, men der er ingen, der gør det for dig. Sådan er det i vores kirke. Vi skal selv gøre det. Vi skal selv holde kirken i gang, der er ingen andre til at gøre det for os. Sådan er det i den protestantiske kirke i modsætning til den katolske kirke, hvor præsten kan holde gudstjeneste på menighedens vegne, og hvor han kan bede på menighedens vegne, stedfortrædende så at sige. Men i den protestantiske kirke er enhver selv ansvarlig for sin tro og sit gudsforhold.

Det er friheden men også ansvaret, at vi selv gør det, holder kirken og troen

levende. Men journalistens spørgsmål var måske i virkeligheden et andet. Det skulle måske i stedet have lydt sådan: hvordan kan det være at landets ca. 2000 præster ikke kan give folk lyst til at gå noget mere i kirke?! Og det er jo sådan set et godt spørgsmål. Men også her må man vende tingene en gang. Kirkegang er naturligvis og heldigvis frivilligt, men det betyder ikke, at det altid skal være spontant og udtryk for en særlig lyst. Hånden på hjertet, så er det er vel sjældent en ubændig lyst til gudstjeneste, der overvælder én som det første søndag morgen?! Det er store krav at stille til præsten, hvis det er ham eller hende alene, der skal vække den lyst. Kirkegang er snarere noget, man skal beslutte sig for. Fordi man tror på, at det er vigtigt, og fordi det så kan det vise sig, at man med tiden faktisk også får noget ud af det. For det er med gudstjenesten, som det også er med så meget andet. Den åbner sig måske ikke første gang man kommer og heller ikke næste gang, men efterhånden, når fortroligheden med ritualerne, teksterne og salmerne bliver større, så åbner gudstjenesten sig, så bliver den et rum, som man kan være i og deltage i og hvor

man kan få sat ord på nogen af livets store spørgsmål og føle at her bliver der talt lige præcis til mig.

Til november skal der være menighedsrådsvalg. Kirken er en gørdet-selv kirke. Det er ikke præstens kirke, det er menighedens. Menighedsrådet er valgt til at tage sig af de praktiske ting omkring kirken og sørge for alle de mange forskelligartede

sider af kirkens arbejde. Det er vigtigt arbejde, hvor man har mulighed for at sætte sit præg på, hvad kirken er hos os. Jeg håber mange vil være med til at gøre noget både på den ene og den anden måde.

God sommer!
MJ



Byfestkoncert

Søndag den 6. juli byder Åstrup Kirke på et genhør med visesangerinden Dorthe Mørup Tagmose. Dorthe Mørup Tagmose vil synge en række danske viser for os under akkompagnement af pianist Sofie Grinderslev. Koncerten begynder kl. 19.30. Alle er velkomne, der er fri entré.

Et øjebliksbillede

fra

friluftsgudstjenesten

2. pinsedag på

Sønderskov

Siden sidst:

Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Døbte: Angelina Riis Barry, Julie Lykke Hansen, Jeppe Lund Thiim Josefsen, Morten Koch

Begravede: Christine Marie (Mie) Jacobsen, Jutta Thomsen, Møller Mads Christensen, Åge Nielsen, Christian Madsen, Olga Andersen

Glejbjerg Missionhus

Juni - Juli - August

Juni

Fredag d. 6.- lørdag den 7.: Årsmøde i Vejle
Tirsdag d. 10.: Ud i det blå!

Juli

Ferie

August

Tirsdag d. 19.: Senior camping på Mørkholt
Campingplads hos Vera og Erik
Torsdag d. 28.: Kredsømøde i Starup

Hvor intet andet er nævnt er møderne kl. 19.30
Alle er velkomne til møderne



Fra årets sogneudflugt. Den medbragte frokost nydes i det fri, på diget udenfor Viborg Domkirke