

Gudstjenester i Åstrup kirke

7. december 2. s. i advent kl. 18.30 (GGI)
14. december 3. s. i advent kl. 9.00
21. december 4. s. i advent ingen
24. december Juleaften kl. 16.00
25. december Juledag kl. 9.30
26. december 2. juledag kl. 10.30
(N.T.Christensen, Brørup).
28. december julesøndag ingen
1. januar Nytårsdag kl. 14.30
4. januar Helligtrekonger søndag kl. 10.30
11. januar 1. s. e. h. 3 k. kl. 9.00 (G.L.-J)
18. januar 2. s. e. h. 3 k. ingen
25. januar 3. s. e. h. 3 k. kl. 14.00

(Jan Lindhardt)

1. februar sidste s. e. h. 3 k. kl. 10.30
8. februar septuagesima ingen
15. februar seksagesima kl. 10.30
22. februar fastelavn ingen
1. marts 1. s. i. fasten kl. 9.00

Der kører kirkebil til gudstjenester
kl. 10.30 ved henvendelse til:

Glejbjerg Taxi: 75 19 53 00

Ferie og fri-weekend

Jeg har fri-weekend den 20.-21. december og den 10.-11. januar. Vinterferie afholdes fra den 21. februar til og med den 1. marts.

Embedet varetages i de nævnte tidsrum af Grethe Lyndby Jensen, Lindknud tlf.: 75 38 80 31

Præsten står altid til rådighed for en personlig samtale, sygebesøg eller lignende. Ønsker du selv besøg, eller kender du nogen, som gerne vil have et besøg, så giv mig venligst besked om det.

Merethe Jørgensen

Kirkelig vejviser:

Sognepræst: Merethe Jørgensen
Borgergade 122, 6752 Glejbjerg.
Tlf. 75 19 80 32
e-mail: mejn@km.dk
(træffes ikke mandage)

Graver Per Mortensen
Figgenevej 6
6640 Lunderskov
Tlf. 75 58 50 47

Åstrup kirkegård.
Tlf. 75 19 84 12
Træffetid hverdage mellem 8.00 - 16.00

Menighedsrådsformand:
Niels B. Olesen,
Grenevej 19, 6752 Glejbjerg.
Tlf. 75 19 84 48.

Kirkeværge: Carsten Jørgensen
Åbrinken 22, 6752 Glejbjerg
Tlf. 75 19 84 04



Stof til næste kirkeblad

Stof til næste kirkeblad skal indleveres i præstegården, senest 15. februar 2009

Åstrup Menighedsråd

Kirkebladet

udgives af Åstrup Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:
Merethe Jørgensen
Trykning: Minitryk.

Fold venligst selv

Kirkebladet

for Aastrup Sogn

Årg. 10 Nr. 42 Dec 2008

En julehistorie

- prædiken holdt juleaften 2007

Det var julenat. Englene fløj rundt og legede tagfat, som de plejede oppe i Guds himmel. Deroppe var der fuld af sollys og varme og munterhed. Alle englene havde det så sjovt, der var en fnisen og grinen og en pjatten og drillen. Ingen kunne finde på andet end at være glade.

Men så kaldte Gud pludselig alle englene sammen og sagde at han havde en særlig opgave til dem. I er mine sendebud, det er jeres vigtigste opgave, det ved I godt, og nu har jeg et budskab, jeg gerne vil have bragt ned på jorden netop i nat.

Åh nej, sagde englene i kor, ikke jorden, vi havde det lige så sjovt – vi vil ikke ned på jorden. Der er så uhyggeligt, så koldt og mørkt, og menneskene er så sure og uvenlige, de tænker kun på sig selv - og desuden har de overhovedet ikke øje for os. Man kan jo gå lige forbi dem, uden de opdager noget, og hvis de endelig ser os, så vil de jo ikke høre på det, vi har at sige til dem. Må vi ikke godt blive fri? Vi var lige i gang med sådan en sjov leg?

Men Gud var ubøjelig. Jeg har besluttet, at jeres og himlens glæde også skal skinne for mennesker på jorden. „Himmelens glæde skinne for mennesker“ Englene så på hinanden, og de rullede med øjnene og rystede på hovedet. Er der noget mennesker ikke forstår sig på, så er det glæden. De

ødelægger den hele tiden for hinanden, de er selvoptagede og onde, og når det glædelige sker, så ser de det ikke.

„Kan du da ikke huske, hvad der skete sidst, du sendte en engel ned på jorden“ svarede en af de mere frække og frimodige engle, dengang du sendte Gabriel af sted for at fortælle hende den unge pige Maria, at hun skulle have et barn! Var det måske ikke glædeligt budskab? Og hvad skete der? Der blev en ballade og en jamren uden lige. Hendes forældre skældte, Josef hendes forlovede ville gå fra hende. Alle talte om, at det var en skandale, en vanære og en ulykke. Man kunne høre deres jammer helt herop. Det husker du da godt, gør du ikke?! *Dét* glædelige budskab vakte ikke ligefrem jubel“ sagde den frække engel, og hun fortsatte „så, hvis du tror du kan overbevise os om at vi kan gøre mennesker glade med et budskab fra dig, så må du virkelig meget længere ud på landet“.

Det er præcis det I skal, langt ud på landet, sagde Gud, han blev ikke vred på den næsvise engel, men nu ville han ikke høre på flere engleprotester. I skal flyve til Betlehem og på markerne uden for Betlehem skal I finde nogle hyrder der holder nattevagt over deres hjord, dem skal I synge for, så de aldrig glemmer det. I skal fortælle om det barn Maria føder netop i nat. det er ikke et almindeligt barn det er mit barn og jeg vil at han skal bringe bud til mennesker om mig og min vilje, jeg vil at han skal bringe bud til mennesker om mit rige og min glæde.

Og englene gjorde som Gud havde befalet dem (for selv om engle kan være frække og stædige, så gør de altid, hvad Gud siger til dem) de fløj ned til jorden, de fandt hyrderne der sad på marken og holdt nattevagt over deres hjord, og de fløj lige hen over hovedet på dem, og Guds herlighed strålede om dem, det blev lyst og varmt og dejligt og englene sang så smukt, smukt. og himlens herlighed og glæde fyldte de fattige hyrder på marken, så de blev både bange og glade, svimle og fik tårer i øjnene, for de havde aldrig oplevet noget så underfuldt og smukt.

Og den frække engel havde af Gud fået besked på at det var hende der skulle holde talen. og hun skyndte sig at sige til hyrderne at de ikke skulle være bange: „Frygt ikke“, sagde hun, jeg skal fortælle jer noget meget glædeligt og det er en glæde, der kommer fra Gud, og den skal være for hele folket. der er født en frelser i Betlehem, han er Guds eget barn, han er Kristus Herren. I ved at det er sandt når I finder et barn der er svøbt og ligger i en krybbe“ Og så sang englene igen så tårerne stod hyrderne i øjnene.

Og for en gangs skyld lod menneskene sig bevæge af englens ord. Hyrderne stod straks op og gjorde som englene havde sagt, de gik til Betlehem for at finde barnet i krybben.

Og stor var deres overraskelse da de fandt Josef og Maria og det lille barn. For de havde ventet sig noget andet. De havde på en eller anden måde ventet sig noget mere forgyldt. Josef og Maria de var så almindelige, så jævne og det var jo ganske jammerligt ja hjerteskerende, at en ung kvinde skulle føde sit første barn i en kold og beskidt og mørk stald uden andre end en fjumret mand til at hjælpe sig. Hyrderne, der ellers var hårde mennesker og ikke selv var vant til luksus blev helt kede af at se, så usle forhold det lille barn her kom til verden under.

Men samtidig og det var det allermest mærkelige, var der midt i det bedrøvelige og grå, så stor en glæde at finde, man kunne mærke den ligeså tydeligt, en glæde, der ligesom forgyldte alting og lyste det hele op. Maria var så glad og taknemmelig over det ny liv, det lille barn hun bar i sine arme. Josef var lettet over at det hele var gået godt. Dyrene gumlede uforstyrret i stalden, der var en fred og en glæde overalt, som de aldrig havde set magen til..

Og hyrderne kunne bare ydmygt bøje hovedet, for de forstod at det var sandt hvad englene havde fortalt dem, at Gud virkelig var kommet til verden med himlens glæde og Guds fred midt i den fattige stald. Og de glemte det aldrig siden. Fra den nat vidste de at Gud ikke lader os være alene at hans glæde kan finde vej selv til de mørkeste og mest umulige steder. De gemte det i deres hjerter og de glemte det aldrig og de takkede Gud fordi de havde fået lov at se hans herlighed i det lille barn.

Og englene fløj hjem til Gud i himlen igen. og den frække engel, Hun sad nu på en af himmelens skyer og var blevet underlig stille. Hun havde slet ikke lyst til at lege, men hun sad eftertænksomt for sig selv. Hun kunne nemlig heller ikke glemme det, hun havde set. Hun kunne ikke glemme hyrdernes forskrækkede ansigter, hun kunne ikke glemme hvor udslidte og trætte de havde set ud, og hvor benovet de havde kigget på lyset fra alle englene, som om de aldrig havde set noget så smukt og fint før i deres liv. Og hun tænkte ved sig selv: „, det er vist ikke altid så let at være menneske, det kan være både tungt og hårdt, det er ikke lutter lys og varme og leg, som det er for os engle. og hun tænkte at det var godt, at Gud ville vise mennesker vej til himmelen. det var godt at han havde sendt sin søn til menneskene, så de ikke længere behøvede at tvivle om hans kærlighed, at Gud selv er dem

nær, at himmelens glæde er sendt til dem uanset hvordan det går dem. det var da det mest utroligt glædelige, og hun takkede og lovpriste gud engang til, fordi hun havde fået lov at være glædens budbringer.

Og hun lovede sig selv, at hun fra nu af hvert eneste år ville flyve ned til jorden og synge for de bange og sorgfulde menneskehjerter om Guds søn, der blev født for at bringe himlens glæde ned på jorden. Og hun ville ønske alle en glædelig jul!

MJ

Siden sidst:

Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Døbte: Tenna Nygaard Andersen, Oliver Petersen, Emma Beek Nielsen, Marius Skov Hansen, Alexander Valdemar Naismith, Benjamin Bjerregaard Jensen

Viede: Majken Skov Hansen og Benny Skov Hansen

Begravede: Ketty Brorsen Jensen, Kirstine Kristensen Mortensen

Glejbjerg Indre Mission

December - Januar - Februar

December

11. dec Julehygge hos Anne Kirstine og Chr. Jensen, Skovbøllingvej 6

Januar

8. jan. Bibeltime (IMT nr. 1) hos Anne Kirstine og Chr. Jensen. Efter kaffen afholdes GENERALFORSAMLING

Februar

5. feb. Bibeltime (IMT nr.5) hos Ela Knudsen, Borgergade 44

26. feb. Soldatervennefest i Agerbæk Missionshus

Vi mødes kl. 19.30. Alle er velkomne

Udover disse møder vil vi deltage ved arrangementer i Agerbæk Missionshus. Programmet ligger i våbenhuset

Biskop Jan Lindhardt prædiker i Åstrup Kirke

Fælles sognedag i gl. Holsted Kommune

Søndag den 25. januar 2009, kl. 14.00 prædiker biskop Jan Lindhardt (tidl. Roskilde) i Åstrup Kirke. Efter gudstjenesten er der kaffebord på Glejbjerg Hotel, hvor Jan Lindhardt vil holde foredrag. Foredragets titel er: "Kirkens fremtid på godt og ondt. Folkekirkens stærke sider og dens svagheder i det moderne samfund." Det er menighedsrådene i Holsted, Føvling, Stenderup, Lindknud, Hovborg og Glejbjerg, der i fællesskab står bag arrangementet.

Der er gratis adgang til foredraget. Kaffen koster 50 kr.

Menighedsrådet